



ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΕΝΤΡΩΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ÖKUMENISCHES PATRIARCHAT
GRIECHISCH-ORTHODOXE METROPOLIE VON DEUTSCHLAND
EXARCHAT VON ZENTRALEUROPA

BONN DEUTSCHLAND

D-53227 BONN-BEUEL
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 2
D-53185 Bonn
Postfach 300555
Telefon: 0228-97 37 84-0
Telefax: 0228-97 37 84-24
www.orthodoxie.net

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Άγαπητοί μου Χριστιανοί Όρθοδοξοι τῆς Γερμανίας,

έπικοινωνῶ καὶ πάλι μαζί σας, διότι στὴν κρίση ποὺ ἀντιμετωπίζουμε ύπαρχουν καθημερινὰ νέα δεδομένα καὶ θὰ ἥθελα νὰ σᾶς καλέσω νὰ συμβάλουμε καὶ ἐμεῖς, μὲ τὶς μικρές μας δυνάμεις, στὸν κοινὸ ἀγώνα γιὰ τὴν ἀναχαίτιση τῆς γρήγορης ἔξαπλωσης τοῦ κορωνοϊοῦ, μὲ πνεῦμα αὐτοθυσίας καὶ ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον καὶ πρὸς τὸν Θεό, πράγματα ποὺ ἀποτελοῦν τὴν πεμπτουσία τῆς ἴδιότητας μας ὡς Χριστιανῶν.

Μὲ βάση, λοιπόν, τὶς ὁδηγίες καὶ ἀποφάσεις τῆς Ὀμοσπονδιακῆς Κυβερνήσεως καὶ τῶν Ὀμοσπονδιακῶν Κρατιδίων τῆς Γερμανίας, οἱ ὅποιες στοχεύουν στὴ διαφύλαξη τοῦ κοινοῦ ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας, ἀλλάζουν τὰ προηγούμενα μέτρα ποὺ ἐλάβαμε καὶ μέχρι νεωτέρας ἀποφάσεως ἰσχύουν τὰ ἀκόλουθα, τούλαχιστον μέχρι καὶ τὴν 11η Ἀπριλίου 2020 (Σάββατο τοῦ Λαζάρου):

1. Άναστέλλεται καὶ στὴν Ιερὰ Μητρόπολη Γερμανίας ἡ τέλεση ὅλων τῶν Ἱερῶν μυστηρίων (Θείας Λειτουργίας, Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Δώρων, Βαπτίσεων, Ιεροῦ Εύχελαίου, Ιερᾶς Ἐξομολογήσεως) καὶ ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀκολουθιῶν (Ὀρθρου, Ἐσπερινοῦ, Χαιρετισμῶν, Ἀκαθίστου "Γμνου, Ἀποδείπνων, Ἀγιασμῶν, Δοξολογίας 25ης Μαρτίου).
2. Εξακολουθεῖ νὰ ἰσχύει ἡ ἀναστολὴ ὅλων τῶν ἐνοριακῶν ἐκδηλώσεων καὶ ὅλων τῶν συναθροίσεων.
3. Οἱ κηδεῖες θὰ τελοῦνται ἀπευθείας στὰ κατὰ τόπους κοιμητήρια μὲ τὴν παρουσία μελῶν μόνο τοῦ στενοῦ οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος, τὰ ὅποια δὲν πρέπει νὰ ὑπερβαίνουν τὸν ἀριθμὸ τῶν 10 (δέκα) ἀτόμων.
4. Ως πρὸς τὸ θέμα τῆς νηστείας παρακαλοῦμε θερμὰ τοὺς πιστούς, οἱ ὅποιοι ἀσθενοῦν, ίδιαιτέρως στὴν παροῦσα συγκυρία, νὰ ἀκολουθοῦν τὸ διαιτολόγιο ποὺ τοὺς συνιστοῦν οἱ θεράποντες ἱατροί τους.

5. Ισχύει για τον οἶκο μας: μένουμε στὰ σπίτια μας. Παρακαλοῦνται θερμῶς ἐκ νέου εἰδικά οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὅποιοι ἔχουν ἐκδηλώσει συμπτώματα ἀσθενείας, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἀνήκουν στὶς εὐπαθεῖς ὁμάδες, φροντίζοντας τὴ δική τους ύγεια ὅσο καὶ τὴν ύγεια τῶν πλησίον τους, νὰ παραμένουν στὶς οἰκίες τους, στὴ λεγόμενη ἑθελοντικὴ ἀπομόνωση.

Ἀναγνωρίζω ὅτι τὰ μέτρα αὐτὰ εἶναι πρωτοφανῆ καὶ μᾶς προκαλοῦν μούδιασμα καὶ βαθειὰ θλίψη. Θὰ ἥθελα νὰ γνωρίζετε ὅτι δὲν λαμβάνονται ἐλαφρῷ τῇ καρδίᾳ. Ὕπακοῦμε στὴν προτροπὴ τοῦ Κυρίου μας καὶ ἀποδίδουμε, ἐν προκειμένῳ, «τὰ Καίσαρος Καίσαρι» (Μτθ. 22,21), ἀκολουθῶντας πιστὰ τὶς ὁδηγίες καὶ ἐντολὲς τῶν Ἀρχῶν.

Ταυτόχρονα, καὶ μέσα στὸ ἀσκητικὸ πνεῦμα τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς, Ὕπακοῦμε στὴν προτροπὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «ὅσοι ἔχουμε δυνατὴ πίστη νὰ σηκώνουμε τὶς ἀδυναμίες ὅσων ἔχουν ἀδύναμη πίστη καὶ νὰ μὴ κάνουμε ὅτι ἀρέσει σ' ἐμᾶς... ἀλλὰ ὅτι συντελεῖ στὴν οἰκοδομὴ τῆς ἐκκλησίας» (βλ. Ρωμ. 15, 1-2). Ἐπιδεικνύουμε, δηλαδή, χριστιανικὴ ἀλληλεγγύη, μὲ ἔργα καὶ μὲ λόγο, κυρίως δὲ μὲ λόγο προσευχῆς. Στὸν συναγερμὸ προσευχῆς ποὺ ἔχει σημάνει ἡ Ἐκκλησία μας καλούμαστε νὰ συμμετέχουμε ὅλοι, προσευχόμενοι, ὁ καθένας κατὰ τὸ μέτρο τῶν δυνάμεων του, γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ σύμπαντος κόσμου καὶ τὴν ἐνίσχυση ἰδίως ἐκείνων, οἱ ὅποιοι ἔργαζονται μὲ αὐτοθυσία σὲ κάθε τομέα ύγειας, ιατρικό, νοσηλευτικό καὶ ἐρευνητικό, προκειμένου νὰ ἀντιμετωπισθεῖ καὶ νὰ θεραπευθεῖ ἡ νέα αὐτὴ πανδημία.

Ο Κύριός μας, ὅπου καὶ ἃν βρισκόμαστε, ὅπως καὶ ἃν εἴμαστε, εἶναι ἐν τῷ μέσω ἡμῶν καὶ μᾶς καλεῖ **νὰ μὴ φοβόμαστε** (πρβλ. Μτθ. 14,27). Παραμένουμε ὅλοι ἐνωμένοι στὸ ὄνομά Του.

Βόνη, 17 Μαρτίου 2020

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη
ὁ Μητροπολίτης σας



+ ὁ Γερμανίας Αὔγουστινος